

SamenZijn,

Het zijn rare tijden. Eer gebeurt van alles in de wereld, er worden beslissingen genomen die met logisch denken niet te volgen zijn.

Beslissingen die indruisen tegen de systemische wetten (ordening, balans in geven en nemen en in- en uitsluiting). Vooral de in- en uitsluiting wordt met voeten getreden.

Toen ik mn nieuwe werkruimte aan het inrichten was kon ik voelen: dit is een hele fijne plek om samen te komen, samen te Zijn.

Een plek waar alles en iedereen welkom is (die met respect met alles en iedereen om gaat).

Het beeld wat ik kreeg is pop-up samenkomsten. Gewoon als ik er ruimte voor heb. Of als iemand me een berichtje stuurt dat hij/zij er behoefte aan heeft.

Dat er een Signal groep is, waar alleen de beheerder berichten in kan plaatsen. Waar ik dan af en toe in zet van die dag, van zo laat tot zo laat, is er ruimte om samen te Zijn.

De thee staat klaar, je kan zelf wat lekkers meenemen, maar hoeft niet.

Je komt aan, neemt een kopje thee, vind een plekje, op een stoel, op de grond, op de bank en zakt in jezelf. Als je wat nodig hebt daarvoor kijk je rond of je dat kan vinden of wie je het kan vragen om je te helpen.

Als je gezakt bent verbind je je met de andere aanwezigen.

En ZIJN we samen.

Je hoeft je niet aan te melden, je mag later binnenkomen, maar de eindtijd staat vast.

Als je zin hebt help je met de afwas, maar hoeft niet.

Bij de uitgang staat een pot voor donatie, maar hoeft niet.

Voor mij gaat t over **samenZijn**.

Er mag best wat gepraat of gedeeld worden, maar het is geen plek voor discussie of actie.

Als dat nodig blijkt te zijn, komt dat los van deze groep.

Wil je toegevoegd worden aan de groep, stuur me dan een berichtje via signal, dat je toegevoegd wil worden aan samenZijn en dan voeg ik je toe.

Weet je mensen die hier ook behoefte aan hebben, breng ze op de hoogte van dit initiatief.